

## Rimpelvel en kinderhand

Een reidans



1 Rim-pel-vel en kin-der-hand, al-le-maal in één ver-band.



Traag als stroop of wa-ter-vlug, hup-pel-be-nen, stij-ve rug,



kind of kraai, het maakt niet uit, ba-by-face of ra-re snuit,



glad-ge-scho-ren, grijs van baard, jon-ge gast of ou-we taart,



rap of slang\*, an-tie-ke taal, al-le-maal in één ver-haal.



We ho-ren er-bij, nog maar net of heel lang, en



hou-den hier sa-men 't ver-haal aan de gang. Zing



mee met een fris-se of kra-ken-de stem: wij lo-ven Hem, wij



lo-ven Hem, wij lo-ven Hem.

tekst Margryt Poortstra, bij Psalm 71  
melodie Clara Rullmann