

Gods rechtvaardig Woord

Thomas Quartier,
geïnspireerd door Jes. 42,1-4

Max Reger



2 Breek het geknakte riet niet af
Doof niet de vlam die leven gaf
Als mens mag geest je delen
Vestig het recht op aarde maar
Spreek uit wat goed is, schoon en waar
Het zal de mensen helen

4 Wij zijn profeten voor elkander
Want iedereen ontmoet de ander
In heilig licht en zegen
Als dienaren eenieder steunen
Op goede hulp steeds kunnen leunen
Draagt je op alle wegen

3 Als wezen op de vlucht te zijn
Vraagt moed en hoop, geeft nood en pijn
Op recht blijven vertrouwen
Gerechtigheid een stem te geven
Steeds kiezen voor eenieders leven
Een open huis te bouwen

5 Zo horen wij elkanders leer
Want niemand spreekt meer als weleer
Maar over wat hij hoort
Niet uit te doven en te breken
Maar om een goede toekomst smeken
Met Gods rechtvaardig woord

Uit: 'Brieh an, dus schönes Morgenlicht', met twee aanpassingen: r. 1 'Wie' en r. 2 'rech' een terts hoger.

Aanwijzing voor zanger: Op de onderstreepte lettergrepen in de tekst de noot herhalen en in de laatste regel op 'vaar' de twee laatste noten van de maat zingen.